

Berättelse

Världens skapelse

För länge sedan, innan någonting annat fanns, så fanns bara Gud. Han var i sin vackra himmel och var full av bubblande kärlek. Ja, Gud hade så mycket kärlek att han ville skapa något som han kunde ge all kärlek till. Men först gjorde han ordning platsen som de skulle bo på. Alltså jorden.

Eftersom det var alldeles mörkt skapade han ljus. Ett ordentligt stort ljus så att man skulle kunna se ordentligt och det blev väldigt fint. Gud kallade det ljusa för dag och det mörka för natt.

Nästa dag fortsatte Gud att skapa och gjorde den stora, vackra himlen. På så sätt skilde Gud vattnet i haven från vattnet som fanns i molnen på himlen. Och när det blev kväll tittade han på himlen och var väldigt nöjd.

Den tredje dagen skilde Gud på land och vatten så att stora öar och kontinenter blev till i havet. Han kallade det torra för land. Men det såg lite grått och färglöst ut, så Gud skapade massor av växter i olika storlekar och färger. Det blev fantastiskt vackert och grönt och när dagen var slut var Gud väldigt glad över allt som han gjort.

Nästa dag, den fjärde dagen, ordnade Gud upp ljuset på himlen så att där fanns stjärnor, planeter, en måne och en sol. Allt blev väldigt bra. Månen fick ansvara för ljuset på natten och solen för ljuset på dagen.

Den femte dagen tittade Gud på havet och himlen och tyckte att det var lite för lugnt. Någon måste ju bo i haven. Och någon måste ju flyga runt bland molnen och vindarna. Gud skapade då alla fiskar, sälar, hajar, sköldpaddor och annat som trivs att simma runt i vattnet. Han skapade också fåglarna som med hjälp av sina vingar började flaxa och kraxa runt i luften. Gud log av var mycket stolt och glad över det som han skapat.

Dag nummer sex gjorde Gud alla djuren. Girafferna, krokodilerna, fjärilarna, ödlorna och bufflarna. Han gjorde älgarna, de små mössen och några myrslokar som vaggade fram på marken mellan träden. Nu var plötsligt hela jorden full av liv. Överallt rörde det sig och fiskarna, landdjuren och alla fåglarna stortrivdes med varandra.

Men det var något som saknades. Någon som skulle kunna hålla ordning på allt detta vackra. Någon som skulle kunna ta hand om alla växterna och djuren och se till att alla mådde bra.

Gud skapade då människan. En man och en kvinna. Och de fick uppgiften att ta hand om jorden och alla djur och växter som fanns där.

När Gud var färdig med sitt skapande såg han på allt som han gjort.

Och Gud var mycket, mycket nöjd.